

נשארתי 30 שנה



המשפחה אצל דדי דבורסקי היא בעדיפות ראשונה. נא להכיר, מימין לשמאל: דוד דבורסקי (בן), עידו דבורסקי (בן), אופק בן ארי (אחיין), דדי דבורסקי, שחק בן ארי (אחיין), שרוליק דבורסקי (בן)

"שוק ה-IT הוא שוק משתנה בצורה מהירה ותמיד מחפש פתרונות. אתה מתמודד עם גופים גדולים, בנקים, חברות ביטוח, ממשלה וצבא, ועליך להיות תמיד עם סל הפתרונות העדכני ביותר, שייתן מענה לצורכי השוק"

"לאחר שחרורי, ולאחר תקופה של עיסוקים שונים (שותפות בשתי מסעדות ובאולם אירועים וניהול שני בתי קולנוע בכפר סבא) התקבלתי לטכס כאיש מכירות, לתחום מוצרים וטכנולוגיה. מי שהביא אותי לטכס היה חברי הטוב ישי שניידובר. האמת - תכננתי להישאר שם שלושה חודשים, ואז להחליט מה אני עושה הלאה, אבל בפועל נשארתי באותו תחום 30 שנה, גם לאחר שטכס נמכרה לקבוצה שהקימה את נס. אז עלי אפשר בהחלט לומר את המשפט: באתי לשלושה חודשים ונשארתי שלושים שנה, ואני ממש לא מצטער על אף רגע...
"בטכס פגשתי את יורם מיכאליס שהיה הבוס הישיר שלי, כשמונית למנהל תחום מוצרים וטכנולוגיות בשנת 1996. שנינו היינו כפופים ליחזקאל זעירא, שהיה מנכ"ל טכס באותה תקופה."

מה מנצח את?

"היו אז בעיקר מוצרי מיינפריים (אגב, חלק מהחברות של אותם ימים

ההכנסות החשובים בנס ישראל. למעשה היא הייתה כזו מאז ומתמיד, ולכן גם בגלי הארגון מחדש וההתייעלות שעוברים על החברה, נס-פרו נשארה אי יציב ומניב. יש להניח שגם במבנה הארגוני החדש יידעו הבעלים לשמר את הערך המוסף של נס-פרו בשוק הישראלי.

דבורסקי היה ונשאר איש צנוע. 30 שנה במקצוע לא ממש מרגשות אותו, והיה די קשה לשכנע אותו מדוע צריך להתראיין. כמי שמגדיר את עצמו כאיש של אנשים, הוא לא קושר לעצמו כתר. הוא ראשון בין שווים בצוות מקצועי ומיומן, שהגילאים שלו נעים בין דור ה-X לבין דור המילניום. את אלו האחרונים הוא מקבל באהבה, משקיע בהם ומלמד אותם פרקים חשובים בתורת ההישרדות לאורך 30 שנה. להלן מייל ששלח לעובדיו ב-24 באפריל, יום שבו ציין 30 שנה:

"שלום לכולכם, היום אני מציין/חוגג 30 שנה בנס, כולן בנס-פרו, רובן היו שנים מוצלחות ומאתגרות, שנים של שינויים טכנולוגיים ועסקיים תזזייתיים, המצריכים לעתים הרבה כוחות נפשיים."

כמו כל איש מכירות מקצוען, הוא יגיד לך שהוא לא מוכר שום דבר לאף אחד, אלא מספק פתרונות שעוזרים לעסקים אחרים, וזו תורה שהוא באמת לא המציא, אלא מיישם היטב.

אז דדי, איך כל זה התחיל?

"ב-1984 הצטרפתי לנס לאחר שחרורי מצה"ל בדרגת סרן. שירתתי לצדם של ותיקים כמו יורם מיכאליס, ישי שניידובר, אלי אחי מרדכי ואחרים. זכיתי להיות תחת פיקודו של רוממיה הלוי סגל ז"ל, אשר שלח אותי לקורס קצינים, וגם בתקופתו של משה נדיר. תוך כדי השירות סיימתי תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה בבר אילן."